

Nationalpark Mols Bjerge

Tolløkke Skov



Kortere vandrestier



2,5km



40min

Ca. 2 km vandresti afmærket med gule pletteri jævnt terræn. Skoven ligger dog på mosejord, og stien kan mange steder være sumpet og ujævn, og derfor ikke egnet for bevægelseshæmmede. Tolløkke Skov er en smuk gammel løvskov, rig på forskellige træer, Bøg, Eg, Ask og Ahorn, og ofte i sjove former. I middelalderen havde Ebeltoftborgerne haft ret til brændsel fra kongens store Bjørnkær Skov, lige øst for byen. I 1690 var al træet hugget og skoven væk, og i stedet gav kongen pile og ellekrattet i mosen "Tolløkkens Kær" til byen.

Foreslået startsted: P plads, Skovalleen, 8400 Ebeltoft

Undervejs kan du opleve og få oplysninger om:

- Det gamle krogede Bøgetræ
- Høje træer med vedbend
- Krogede ege i skovbrynet
- Kvindernes valgret
- Skovdiger mod husdyr



Nationalpark Mols Bjerge

Kvindernes Valgret 1915



Kultur

Det er måske ikke verdens mest prangende mindesmærke. Grundloven med folkestyre, ytringsfrihed og stemmeret blev indført 5. juni 1849. Stemmeret dog kun, hvis man betalte skat, ikke var på fattighjælp og ikke var kriminel – og kun hvis man var mand! Kvinderne (og tjenestefolk) måtte vente 66 år på stemmeret. Mindestenen og egetræet bag fortæller den historie. I mange år var egetræet en mager pind og stenen algegrøn, da bøgetræerne voksede højt og skyggende rundtom. Først i de senere år er egen fritlagt og vokser nu frit.

Nationalpark Mols Bjerge

Høje træer med Vedbend



Natur

Vedbend er den plante, der klatrer højt op i mange af de store løvtræer. Det kan se ud som om vedbendens grene holder træstammerne i et kvælergreb og – om vinteren – at deres blade tager lyset i trækronerne. Intet tyder på, at træer skades af vedbend. Vedbend holder sig fast med små hæfterødder, som hverken skader træet eller suger noget ud. Vedbend er vintergrøn og får meget lys mens løvtræet ikke har blade.. Vedbend giver meget liv. Fugle bor i den. Insekter overvintrer der. Normale vedbendblade er 3 eller 5fingrede, men på blomstrende skud simple som et bøgeblad. Bærrene er meget giftige – for mennesker. Fugle spiser dem gerne, faktisk spirer dens frø ikke før, de har været spist af fuglene.



Nationalpark Mols Bjerge

Skovdiger mod husdyr



Mange steder i skovbrynet ses rester af en vold – evt. med en grøft udenfor. Det er rester af de hegn, som blev lovpligtige i 1805 med "fredskovsloven". Krige m.m. havde i 151800 tæret på de danske skove, så der kun var 3% skov (i dag 12%). Nye træer blev ædt af husdyr, der dengang græssede overalt i landskabet. Fra 1805 skulle alle danske skove "have fred" (fredskov) – ikke mindst for husdyr. De skulle hegnes ude med en høj vold med en dyb grøft udenfor. Først langt senere skulle alle husdyr faktisk hegnes inde. Fra da af er skovdigerne ikke længere vedligeholdt, og siden er grøft og volde skredet sammen. Sporene fortæller om en tid før olie og kul, hvor det var kritisk for et land at have skov – til tømmer, gavntræ og brændsel.

Nationalpark Mols Bjerge

Skovpavillionen



Ca. 1700 gav kongen Tolløkke til Ebeltoftborgerne, og derfor er skoven stadig en kommunal skov. Ejerskabet, nærheden til byen og den smukke beliggenhed nær kysten var medvirkende til, at skoven tidligt blev borgernes udflugtsskov. Byens skovfoged, som ellers skulle jage dem væk, som stjal træ i skoven, boede her og fik 1851 lov til at supplere lønnen med beværtning, keglebane og billard. I 1877 lavede kommunen den første pavillon, senere ændret ad flere omgange. Her var der baller og fester og dans til orkester. I dag holder motorcykelklubben Humle til her.



Nationalpark Mols Bjerge

Det gamle krogede bøgetræ



Mange gamle forvredne træer i Tolløkkes skovbryn er egetræer, men der findes en gammel berømt bøg, Storsejlet. Navnet er nok fra det mangestammede bøgetræs store brede krone, der har mindet om sejlskibenes storsejl. Det er en ældgammel "sport" at ridse navn og årstal ind i bøgens bark – eller måske et hjerte og fornavne på en selv og den, man gerne ville være kæreste med. Her kan man endnu se gamle inskriptioner – dateret 1921 og 1925.



Nationalpark Mols Bjerge

Krogede ege i skovbrynet



Tolløkke skov har mange ligevoksende skovtræer inde i skoven, og her laves der stadig skovdrift med tømmer. Specielt skovbrynene har mange gamle og krogede træer, hvor træer eller store grene er gået ud – især eg. I dag prøver man at levne plads til naturens oprindelige biologiske mangfoldighed – og her spiller tykke døde stammer og grene en afgørende rolle. Mange sjældne svampe, insekter og fugle er afhængige af det. Syddjurs Kommune lader derfor meget dødt træ være, på nær over stier.



Nationalpark Mols Bjerge

P - Tolløkke Skov 56.17806300 / 10.66548600



P-plads

Herfra er der adgang til vandrestien rundt i Tolløkke Skov

Nationalpark Mols Bjerge

Turfolder Tolløkke Skov



Turfoldere

Syddjurs Kommunes turfolder om Tolløkke Skov ->
Find også turfolderen på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Link:
<https://oplevelsyddjurs.dk/natur-og-friluftsliv/stier-og-ruter/vandrerruter/tollokke-skov-25-km>

